



Swingin' with Jesus

Kom je op Vader's knie?
Word of Faith onder de loep

**Kom je op Vader's knie?
Word of Faith onder de loep**

Stef Schagen
(M.Div)

Kom je op Vader's knie?

Overgave

Friends, het is altijd goed om op je woorden te letten. Woorden hebben kracht: je kunt ermee bouwen en breken. Soms kun je nog lang last hebben van de echo's van woorden die mensen tot je gesproken hebben toen je opgroeide, en sommigen bedienen zich helaas van verbaal geweld om anderen neer te sabelen. Wat ook waar is: Je relaties worden verdiept en je strooit zegen in de levens van anderen wanneer je positieve woorden tegen hen zegt die berusten op waarheid. Je kunt iemand een injectie van de hemel geven door iets positiefs te zeggen. Als christenen zouden wij vreselijk goed moeten worden met onze woorden (Efz.4:29).

Bijbel

De bijbel laat er geen gras over groeien dat woorden effect hebben: "Een zachte tong breekt beenderen" (Spr.25:15). "Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, een krenkend woord wekt de toorn op" (Spr.15:1). 'Onze tong kan door de hemel gebruikt worden en door de hel, schijft de wat zwart-witte Jakobus. Wij kunnen elkaar ermee zegenen maar ook vervloeken, en wie zijn tong kan beheersen, beheerst alles' (Jak.3). "Dood en leven zijn in de macht van de tong" is een advies van Salomo aan vlotte babbelaars (Spr.18:21), "wie haar beteugelen genieten haar vrucht" (21b). "De lippen van een dwaas (in de bijbel is dat iemand die geen rekening houdt met God) verslinden hem zelf ... en het einde van zijn spreken is verderfelijke domheid" (Pred.10:12-13). Die Salomo toch. Als je grof bent tegen je baas, dan kan het je je baan kosten. Als je je in een gemeentevergadering te buiten gaat, dan kun je een heel bos in brand steken en de eerste die in de hens gaat ben je zelf. Als je verbaal geweld gebruikt, dan kan dat een relatie op het spel zetten. Het is best lastig om je te bedwingen als je boos bent.

Word of Faith?

Maar kun je met je woorden dingen tot aanzijn roepen zoals God deed toen Hij de schepping tot aanzijn sprak in Genesis 1 (Gen.1:3 e.a., Heb.2:10, Col.1:16-17)? De Word of Faith beweging onderwijst dat onze woorden scheppend zijn zoals die van God. "Je krijgt wat je belijdt" is een populaire uitspraak. In de jaren 80 was dat "name it en claim it". Heeft een mens zoveel macht over zijn leven en over dat van anderen? Kun je met je woorden je eigen realiteit bepalen, wat Joel Osteen ons voorhoudt, absoluut genomen: "Your words become your reality"? God geeft en Hij geeft niet met mate, maar krijg je altijd wat je belijdt?

Dat zou ons God maken, de oude leugen van de slang in Genesis 3:5: "je zult als God zijn, kennende goed en kwaad" (Gen.3:5). Zelf "verstandig" willen worden (onafhankelijk van God) is wat er misging in Genesis 3:6, pende Mozes. Zelf bepalen. De leugen is dat je meer kunt zijn dan je geroepen bent te zijn. Door God geschapen is de mens van God afhankelijk en gemaakt om te leven in overgave in vertrouwen. Maar dat wij onafhankelijk van God zijn is wat de boze altijd al wilde toen hij de mens tegen God probeerde op te zetten, bij Hem vandaan wilde halen.

Wortels van Word of Faith

Misschien werkt “word of faith” voor je en klamp je je er met heel je hebben en houwen aan vast in de hoop op een beter leven. Gotquestions.org meldt dat de Word of Faith beweging haar wortels niet in de bijbel heeft maar in de speculatieve Metaphysical New Thought school van Pinehas Parkhurst Quimby, een hypnotiseur in de 19e eeuw (<https://www.gotquestions.org/Word-Faith.html>). Quimby meende zieken te kunnen genezen door hen onder hypnose duidelijk te maken dat zij niet ziek waren, dat hun ziekte alleen een gedachte is die uitgebannen moet worden. Hoe dat in de Pinksterbeweging terecht is gekomen is niet helemaal vast te stellen. Lang is aangehouden dat E.W. Kenyon, een voorganger die Quimby's gedachtengoed bestudeerde, het introduceerde, waarna Kenneth Hagin op zijn beurt de vader van de Word of Faith beweging zou zijn geworden. Maar dat is volgens sommigen alweer achterhaald en wij hoeven ook niet direct te twijfelen aan de oprechtheid van Kenyon en Hagin. Ook zij hopen op de betere werkelijkheid die God met ons voor ogen heeft en die gaat komen (Opb.20-22, Hand.3:21, Jes.11, Micha 4, e.a.).

Wat in elk geval wel waar is, is dat ziekte geen gedachte is maar een werkelijkheid waarbij je een dokter nodig hebt, dat ook christenen ziek worden en dat wij allemaal sterven in afwachting van de profetische hoop die werkelijkheid wordt bij de apocalyptische ontknoping: de opstanding van de rechtvaardigen (1 Thess.4:13-18, Daniel 12, Joh.6:40, 44, 54). Zoals Jezus zullen ook wij een opstandingslichaam hebben om met de Koning in ons midden in Zijn Koninkrijk te regeren (Lucas 19:11-27, Lucas 19:11-27, Opb.5:10, 20:6), ons doel vanaf Genesis 1:26-28. Ook Quimby en Kenyon moesten eraan geloven.

Childlike trust

Jezus onderwijst dat wij de Vader kunnen vertrouwen. Hij roept ons tot overgave, tot childlike trust. “Abraham geloofde in de Here en het werd hem gerekend tot gerechtigheid”, staat er (Gen.15:6), dé kerntekst van zowel de Tenach als het Berith Chadasha (NT). Het Hebreeuwse woord voor “geloofde” is “aman” (אמן): "vertrouwen, bevestigen, vast doen staan". Ons “amen” komt ervandaan. Vertrouwen is niet een abstract afstandelijk geloof maar een relatie met de mooiste en machtigste Persoon van het Universum, Die je van dichtbij kent en vertrouwt omdat je van Hem weet dat Hij je niet in de maling neemt. Vertrouwen is overgave. Abraham had het en het nam zijn hele leven. Hij kwam in de greep van God vanwege God, en snelde met Hem op weg naar het God bekende (Heb.11:8-19). Andere geloofshelden hadden het. Noach begon met dat vertrouwen in God alvast zijn ark te bouwen, onder spot en hoon, terwijl er nog geen druppel regen was gevallen. Sommigen waren zo door het geloof van God gegrepen dat zij er hun leven voor gaven: Jesaja werd ervoor doormidden gezaagd. Het ironische was dat al deze geloofshelden nooit kregen waar zij geloof voor hadden, wat zij wel zagen komen, de betere Werkelijkheid (Heb.11:37-38).

Je haren zijn geteld

De Vader zal voor ons zorgen wanneer wij tot Hem komen, zoals Hij voor de mussen zorgt. Al de haren op ons hoofd zijn door Hem geteld: Hij woelt elke dag met Zijn handen door onze haren wanneer wij op Zijn knie zitten. Wanneer Hij ons daar koestert telt Hij ze ondertussen gauw allemaal (Matt.10:29-31, Lucas 12:7). Kom je op Vaders knie? Kom je tot overgave? Just yield. God zal in al onze behoeften naar Zijn rijkdom in alles heerlijk voorzien (Fil.4:19).

Overgave

Sommigen gaan inmiddels zo ver dat zij zeggen dat wij niet meer hoeven te bidden en dat wij onze eigen zegen moeten gebieden. Anderen bidden het Onze Vader niet meer omdat het alleen voor die tijd voor Jezus' kruisdood zou zijn. Maar Jezus leerde ons bidden en smeken (1 Tim.2:1, 5:5, Luc.11:2-5, Fil.4:19), zoals Hij Zelf deed (Heb.5:7).

Want wanneer wij bidden, verdiepen wij onze relatie met God: waar Hij het meest op uit is. Hij lokt ons naar Zijn knie, naar overgave, waar Hij Zijn armen om ons heen slaat. Wanneer wij onafhankelijk van Hem worden, dan springen wij van het altaar en lopen bij Hem vandaan en raken verdwaald. Dan kan die oude slang weer zijn grip verstevigen.

Kom je op het altaar? Kom je zitten op Vaders knie?

Een goeie week allemaal!