



# Swingin' with Jesus

Het apostolisch evangelie in

1 Corintiërs 15

(2)

**Swingin' with Jesus**  
**Het apostolisch evangelie in**  
**1 Corintiërs 15**  
**(2)**

Stef Schagen

M.Div

## **Swingin' with Jesus**

### **Het apostolisch evangelie (2)**

Friends, of je die Porsche op je oprit nu wel of niet ziet als een sure sign dat de hemel met je is, Paulus rept in elk geval in 1 Corintiërs 15 met geen woord over genezing-nu, zegen-nu, Koninkrijk-nu of voorspoed-nu. Hij richt de aandacht van de Corintiërs in zijn beide epistels aan hen vooral op hun glorieuze toekomst met de Parousia, de Wederkomst, en de zaligheid daarna. Hij wil hun apocalyptische ogen openen.

#### **Die zaligheid**

Die komende zaligheid is er dan voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Iedereen schittert dan van Gods glorie in zijn nieuwe gedaante en draagt dan het beeld van de Zoon (Rom.8:28-30, 2Cor.3:15, Matt.13:43, Daniel 12:3, 1Cor.15:42-54). De dood zal er niet meer zijn, de zonde definitief uitgebannen. De worsteling is dan over, er is alleen overwinning. Niemand zal ziek zijn. Geen vrouw wordt dan nog ongesteld (Opb.22:2-3). Niemand zal arm zijn. Zullen wij er de heerlijkste cappuccino ooit slurpen van de lekkerste bonen, die van het Paradijs?

#### **Vers 42-54: de twee Adams:**

Richting het einde van zijn 1<sup>e</sup> epistel pent Paulus in hoofdstuk 15, vanaf vers 20, over de ontknoping van de wereldgeschiedenis met de Wederkomst (vers 23). Hij schrijft hen het tijdspan van Gods profetisch-apocalyptisch Koninkrijkprogramma dat over de schepping uitrolt erbij.

In vers 42-54, vers 45 specifiek, maakt hij een schitterende vergelijking tussen de 2 Adams. Daarmee vat hij in één vers nota bene de hele wereldgeschiedenis en de bijbel samen - voor wie zijn profetisch apocalyptische bril opzet:

#### **Vers 40-50**

“De 1<sup>e</sup> Adam”, schrijft Paulus, “was uit de aarde en werd een levende ziel (Gen.2:7), de laatste Adam” [Jezus Christus] “is uit de hemel en werd een levendmakende geest” (15:45). En, schrijft Paulus daarna, “zoals de stoffelijke is en wij het beeld van de stoffelijke [de 1<sup>e</sup> Adam] dragen, zo is ook de hemelse [de laatste Adam, Jezus] en zijn ook de hemelsen” (15:48).

Bam! Plak deze aan het plafond van je slaapkamer zodat je er 's-ochtends mee wakker wordt! Daar spring je toch je bed voor uit?! Als je zo'n hemelse bent, dan kun je nog wat verwachten: Je opstanding. Je zult naar beneden komen vol van Gods glorie en hier in een nieuwe gedaante rondlopen en met Hem regeren

(Col.3:4, Fil.3:21 1Cor.15:51-52, Opb.20:4-6, Lucas 19:11-27). Wanneer Jezus komt, kom jij mee (Col.3:4).

“Christus stond als Eersteling op uit de dood, naar de Schriften (15:3-4, 20, 27), zodat Hij in alles de eerste is (Col.1:15-18), the rest is yet to come - dat zijn wij (15:42-54, 1 Thess.4:16-17). Hij brengt mensen tot nieuw leven, wat nog niemand is gelukt, het punt dat Hij maakte toen Hij Lazarus uit de dood deed herrijzen (Joh.11:25). Hij is een heel nieuw geslacht begonnen. Daarvoor moet je wel opnieuw geboren worden – uit Hem – door de kracht van de Heilige Geest (Joh.3:6-8).

### **Vers 21-27: de rangorde en totdat**

In vers 21-27 schrijft hij: <sup>21</sup> Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. <sup>22</sup> Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus [de laatste Adam] allen levend gemaakt worden. <sup>23</sup> Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; <sup>24</sup> daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. <sup>25</sup> Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. <sup>26</sup> De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood”.

### **Vers 23-24**

De twee Griekse woorden die Paulus in vers 23-24 samen met “rangorde” en “totdat” gebruikt, leggen het tijdsplan van Gods Koninkrijkprogramma neer, Gods agenda: Already not yet. “Ieder in zijn eigen rangorde”, pent Paulus. ‘Christus is als eerste opgestaan (het already, 15:20)’, “vervolgens wie van Hem zijn bij Zijn komst, daarna het einde...”. En: Hij moet als koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft” (het not yet, vers 25).

Er is al iets spectaculairs gebeurd: Jezus stond op en regeert vanuit de hemel, waar Zijn troon staat (Heb.1:8, Ps.45:7). Maar de totale volheid komt nog: “bij Zijn komst” (vers 23). Dan komt Zijn troon naar beneden. Dat lees je in Openbaring 19:11 en daarna. Hij komt voor de Troon van David die Hem is beloofd (Lucas 1:32-33, Jes.9:5-6, 2 Samuel 7:13-16). Die zal nergens anders staan dan in het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt (Opb.21).

Hier het Grieks en de vertaling: Ἐκαστος (ieder) δὲ (maar/en) ἐν τῷ ἰδίῳ (in zijn eigen) τάγματι (rangorde)· (:) ἀπαρχῇ (eersteling) Χριστός (Christus), ἔπειτα (vervolgens) οἱ τοῦ Χριστοῦ (degenen van Christus) ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ (in/bij Zijn parousia, wederkomst/aanwezigheid), εἶτα (dan) τὸ τέλος (het einde), ὅταν (wanneer) παραδιδῶ (hij geeft) τὴν βασιλείαν (het Koninkrijk) τῷ θεῷ (aan God) ...

## **Vervolgens, dan**

De twee woorden ἔπειτα (vervolgens) en εἶτα (dan) zijn in het Grieks een indicatie van tijd wanneer zij samen op papier komen. Met “rangorde” en “totdat” is het duidelijk: De 1<sup>e</sup> komst van Jezus had andere bedoelingen dan Zijn 2<sup>e</sup> komst. Hij kwam eerst naar beneden als het Lam (Joh.1:29), dan zal Hij komen als de Leeuw (Opb.5). Hij reed eerst op een ezel (Matt.21:7), dan komt Hij als de Rijder op het Witte Paard (Opb.19:11). Hij kwam eerst plaatselijk, in Israël, dan neemt Hij de regie over de hele wereld. Hij kwam eerst om onze ergste vijand te overwinnen, de zondemacht, dan overwint Hij alle andere vijanden, ook de politieke (15:24-25), en de dood als laatste (15:26). Hij nam eerst Israëls rechtvaardig overblijfsel, dan neemt Hij hun volheid (Rom.11:1-5, 25-27, Matt.23:39, Zach.12:1-13, Opb.1:7, Rom.15:8, 2 Cor.1:20, Jer.31:31-34, Joel 2:28-32). Hij liet Jeruzalem eerst aan haar lot over (Matt.23:38), dan zal het nieuwe Jeruzalem de hoofdstad van Zijn wereldwijde Koninkrijk zijn (Opb.21-22, Jes.66, Eze.36-48, Jer.31-32 Jes.54:7-9, Sef.3, e.a.). Hij zal Zelf in haar midden zijn en over haar juichen (Opb.22, Sef.3:17, Eze.16)! Zij zal Zijn schitterende Bruid zijn (Opb.21:12-14), zonder vlek of rimpel (Efz.5:27). Want uit Sion zal de Wet uitgaan en des Heren Woord uit Jeruzalem (Micha 4:2)! En alle oorlog zal stoppen (Micha 4:3). Wat een evangelie! Er is hoop.

## **Vers 50**

Er is één vers dat de Koninkrijk-Nu theologie van de Corinthiërs, waar Paulus al in 1 Corinthiërs 4 met hen over begon, aanvult met het veel grotere Koninkrijk-Straks. Dat is vers 50: <sup>50</sup> Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.”

Hoeveel je ook hebt, niemand zal het Koninkrijk binnengaan of hebben zonder dat die metamorfose naar zijn hemelse lijf plaatsvindt (Rom.8:21-23).

## **Vers 51-57: het geheimenis**

En dat gaat gebeuren bij de laatste bazuin, pent Paulus vervolgens: “<sup>51</sup> Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, <sup>52</sup> in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

Tweemaal pent Paulus hier dat wij “veranderd zullen worden” (herhaling voor nadruk). Flits! Ineens, “in een atomisch ogenblik, in een knippering van het oog” (ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, (1Co 15:52), pent Paulus in het Grieks, heb je je hemelse gedaante. Je spiegel barst subiet en je loopt je badkamer uit door de deur zonder die open te hoeven doen.

“<sup>53</sup> Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen ... sterfelijkheid onsterfelijkheid...[dan] zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzvolgen in de overwinning. <sup>55</sup> Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? <sup>56</sup> De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.”

Paulus poogt hun apocalyptische ogen te openen om hen weg te krijgen van hun morele misère door hun Koninkrijk-Nu theologie, waarover hij hen pende in 1Cor.4. Zouden zij anders zijn gaan denken?

Je kunt hier niet als koning met Christus regeren als je nog sterfelijk bent en de zonde je nog wil grijpen zoals die uit was op Kaïn (Gen.4), nota bene versterkt door de wet (Rom.7). Daar moet God Zelf eerst mee afrekenen, en dat zal Hij doen.

### **Vers 57-58: zijn pastorale conclusie**

Wat kunnen wij hiermee? Paulus zou Paulus niet zijn als hij daar niet op ingaat. Hij richt hun blik vooruit en geeft hen een injectie met moed en hoop. “<sup>57</sup> Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. <sup>58</sup> Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.”

### **Slot**

“Standvastig in de Heer, niet krampachtig in de Heer”, hoorde ik iemand laatst zeggen. De opstanding uit de dood is waar het allemaal naartoe gaat. Die is ten jongste dage (Joh.6:40 44, 54, e.a.).

Als je ziek bent en worstelt, als je nog niet geneest en blaakt van kracht, dan wil ik je een hart onder de riem steken, je moed inspreken: Je bent voor meer bestemd en het komt. Je zult stralen van Gods glorie als de zon in het Koninkrijk van de Vader wanneer het Koninkrijk des hemels naar beneden komt (Matt.13:43, Daniel 12:3). Dat wordt swingin' with Jesus! Leg al je ballast af en laat je er geen opleggen (Heb.12:1, Matt.9:36). Als je bent gestruikeld, sta weer op (Spr.24:16)! Want al ben je nog zo kreupel, in je gebrokenheid, ren vooruit! De Zoon helpt je over de finish, waar de Vader op je wacht en Zijn armen om je heen slaat omdat Hij je om nek vliegt (Lucas 15:20). Wat er is, is mooi, maar wat er komt is alles overtreffend.

Heaven-now en heaven-to-come.

