



Remmen voor rood licht

Romeinen 7: De neiging om gas te geven

Misschien dat je denkt dat de Wet van God het probleem is? Je zou haast denken dat Paulus dat schreef in zijn epistels aan de Galaten en Romeinen. Gods Wet wekt uitgerkend zelf op wat het in mij bestrijdt, pende Paulus in Romeinen 7 wanhopig. Het haalt in mij naar boven wat het probeert te bedwingen, mijn neiging tot zonde (7:5-11). Zondige hartstochten werden geprikkeld door de Wet (7:5, energieo: ἐνεργέω , aan de gang gaan, werken, effectief worden, energiek worden). Toen het gebod kwam, begon de zonde te leven (7:9). Zonde grijpt de gelegenheid die het gebod verschaft en wekt allerlei begeerlijkheid in mij op (7:8).

Wanneer ik een rood stoplicht zie, wil ik niet remmen maar gasgeven. Soms als een bezetene. Dat schiet niet op.

De Wet van God is goed

Is Gods Wet dan mijn dood geworden?, vraagt Paulus zich af (7:12). Mé genoito!, haast hij zich om met zijn typische Paulinische uitdrukking in het Grieks te schrijven (μὴ γένοιτο, 7:13): Geen sprake van. Volstrekt niet. Gods Wet is heilig, rechtvaardig, goed, geestelijk (7:12, 14a). Door Gods Wet weten wij juist wat zonde is (3:20, 7:7). Gods Wet is niet afgeschaft maar nog steeds van kracht, zelfs de allerkleinste leestekens ervan, iota en tittel, zei Jezus (Matt.5:17-19). Gods Wet is de spiegel: je kunt je gezicht er niet mee wassen maar ziet erin dat je ermee onder de kraan moet omdat je er niet uit ziet, het vuil is (Jak.1:23). Zonder wet is er wetteloosheid. Dat wordt een puinhoop (Matt.24:12). Gods Wét is niet met Christus aan het Kruis gegaan, het document waarop mijn veroordeling stond op basis van Gods Wet is dat (Col.2:14, Rom.8:1-2, 1Joh.2:1-2). Gods genade is geen licentie om te zondigen (6:1-2).

Het rode stoplicht afschaffen is niet de oplossing, zou Paulus vandaag hebben geschreven. En het als groen interpreteren, wat postmoderneren doen, is het ook niet (perspectivalism). Rem voor rood voor er ongelukken gebeuren. Dat rode licht staat er niet voor niks, het wil ons beschermen. Als jij steeds door rood rijdt, ga ik de weg niet op. En als je door rood rijdt, krijg je een bekeuring.

Oorlog met een andere wet

Maar er is een andere wet in mij - een werking, een macht - een antimacht die leidt tot mijn ondergang: de zondemacht, pent Paulus. Die gaat tegen God in. Ik wil het goede wel doen, wat van God is, maar doe juist wat ik niet wil doen, wat van mijn vlees wil, zonde (7:15-22). Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig (7:21).

Het rode licht is niet het probleem, mijn neiging gas te geven is dat.

Help, schrijft Paulus. Ik ben in de greep van de zonde en de dood (8:1-2, 7:22-23). Ik geef gas bij rood en rem bij groen. Het kwade, dát doe ik (7:19). Wat een oorlog. Wat een strijd binnenin. En ik kan mijzelf niet verlossen. Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods (7:24)?!

Weg van de slavenmarkt

Alle dank aan Jezus Christus, haast Paulus zich vervolgens te proclameren. Er is hoop. Jezus Christus is de Arm van God die verlost en Zijn Arm is niet te kort (7:25, Jes.53:1, 59:1). Verbind je met Hem. Grijp Zijn Arm. Hij grijpt je weg uit de greep van de zondemacht (Joh.1:29). Hij kocht ons allemaal van de slavenmarkt en betaalde daar voor ons met de prijs van Zijn eigen leven – zo graag wilde Hij ons hebben (Matt.20:25-28). Het evangelie is de kracht Gods: dunamis (δύναμις θεοῦ), het dynamiet van de hemel om de boze mee op te blazen (Rom.1:16). Dat doet Hij al eeuwen.

En Hij betaalde je bekeuring (Rom.8:1-2, Col.2:14, Gal.4:4-5, 21, 5:18).

Nomos

Het woord dat Paulus in Romeinen 7 en 8:2 gebruikt voor “wet” wanneer hij het heeft over “de wet van de zonde en de dood” en “de wet van de Geest van het leven” - is het Griekse “nomos” (νόμος). Wat had Paulus voor ogen toen hij dat pende? Het woord wet kan verwarrend zijn. Het beeld dat het oproept doet je als lezer denken aan een wetsstelsel terwijl hier van meer sprake is dan regels.

Waarschijnlijk zocht Paulus naar een ander woord, stelt “Bauer Arndt Gringrich & Danker” (BAGD), maar had hij het niet. Hij kon geen ander woord vinden. Een andere optie, volgens BAGD, is dat Paulus toch bewust voor nomos koos, wet, om het objectieve van Gods administratie/wetsstelsel dat buiten onszelf staat te benadrukken en om overgave te vragen. Ik hou het op beide. Met nomos komt zowel de geestelijke wet als de geestelijke werking. Aan wiens wet wil je je geven?

Ezechiël 36:25-27

Wat maakt dat je toch wil remmen bij rood? Dat doet de Geest van God binnenin wanneer Hij mensen neemt, zei Ezechiël. Hij maakt dat je met je voet op de rem belandt, niet op de gaspedaal. Het is de Geest van God die de wetten van God schrijft in harten die alleen bestemd zijn voor God, pende Ezechiël al 600 jaar eerder dan Paulus (36:25-27). De Wet van God moet bij ons allemaal naar binnen. De vinger Gods schrijft ze op de tafel van ons hart. De wet en werking van de Geest van het leven maakt je vrij van de wet

en werking van de zonde en de dood, schrijft Paulus in Romeinen 8:1-2. Dan komt verandering van binnenuit.

Dan wil je remmen bij rood en gas geven bij groen, Gods wil doen. Heeft Hij je helemaal gegrepen? Heeft Hij je binnenste genomen? Zie je dat de wet – de werking – van de Geest van het leven in je werkzaam is (Rom.8:2)? Is het tijd voor een APK, om jezelf eens in Gods garage te rijden, eens in Zijn spiegel te kijken? Misschien heb je nieuwe remschijven nodig. Gods Geest is er goed in om die bij ons in te bouwen. Het mes van God snijdt ons vlees eraf wanneer het diep naar binnen gaat en ons daar besnijdt (Rom.2:25-29, Heb.4:12-13).

Nog meer hoop

En bij bevrijding-nu blijft het niet. The best is yet to come. Er komt een hele nieuwe auto, zonder gebreken, een verheerlijkte Ferrari. De nahagiem snellen ermee weg over de straten van het Nieuwe Jeruzalem. Wat een heerlijk vergezicht, pent Paulus in Romeinen 8. Bij de Wederkomst zullen wij met de hele schepping verlost worden van onszelf (Rom.8:21-23). Wij worden bevrijd van dit lichaam des doods (7:24). Wij zullen in een verheerlijkte gedaante onze opwachting maken (8:21-23, 1Cor.15:50-52, Fil.3:21). En dan zullen wij helemaal als de Zoon zijn (8:28-29). Gods beeld in ons hersteld. De duivel is dan in geen velden of wegen nog te bekennen.

Wat een vooruitzicht (Heb.11, 12:22). Wat een hoop (8:24) Wat een geheimenis (1Cor.4:1). Wat een kans! Je hoeft niet te blijven waar je bent. Kom met ons in Christus! Grijp je vast aan de Zoon.

Shabbat shalom, gibboriem.