



De Macro Drama Driehoek van het wereldgezin

Stef Schagen
M.Div

De Macro Drama Driehoek van het wereldgezin

Wanneer gaan de Arabische leiders verantwoordelijkheid nemen in het Midden-Oosten en stoppen de slachtofferrol te spelen van een conflict dat zij zelf gecreëerd hebben door telkens weer te weigeren op het vredesaanbod van Israël in te gaan? Wanneer gaan zij zelf hun eigen bevolking leiden en Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad en IS bedwingen in plaats van Israël dat nu te laten doen, het vuile werk op te laten knappen? Wanneer gaan zij zich echt om de Palestijnen bekommeren? Gaza had toch al lang een paradijs kunnen zijn? Opnieuw betoont Israël zich de volwassene in de macro drama driehoek van het dysfunctionele wereldgezin.

Strijd boven

Of is er misschien iets anders aan de gang? Willen de Arabieren het Land hebben om het aan de verkeerde (god) te wijden, aan Allah? Dan is de strijd om het Land een geestelijke strijd tussen de goden, tussen Allah en Adonai. Dan is het een strijd tussen Lucifer en God, en dan weten wij wie er gaat winnen: Adonai, de enige ware God, de God van Israël. Hij komt voor het volk dat Hij heeft uitgekozen en voor Zichzelf geschapen (Jes.43:1-7), het volk waarmee Hij Zijn verlossingsplan is begonnen (Gen.12, Gal.3-4), waaruit de Messias is gekomen (Joh.4:22, Gen.49:8-12).

Aan het einde der tijden komt Hij voor het volk dat zo vreselijk veel heeft geleden terwijl zij nota bene de Messias aan de volkeren gaven voor onze verzoening (Rom.15:7-11, Ps.117, Rom.11, 11:25-32, Mal.1:11). Hij roept hen vanuit de volkeren terug naar Zichzelf (Jes.43:5-7, Ps.107:3, Jes.11:12, 2Cor.6:18 Jer.3:19, Rom.9:8, 26). Zij zullen weer wonen in het Land en het ontginnen, zag Amos (9:15). De vervallen hut van David zal weer opgericht worden (9:11-12 Hand.15:16) met de wederoprichting van alle dingen (Hand.3:21, 1:5-6). Komen de woorden uit van de oude Profeet Jesaja: "Omdat je kostbaar bent in Mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven". (Isa 43:4 NBG). לִי־מִתְּךָ "Van Mij ben je!", zegt God. God is zo uit op Israël, zó diep dol op Israël dat Hij natiën voor hen in de ruil geeft.

"Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde" (Jes. 43:5-6 NBG).

"Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld (Lucas 21:24).

Leven wij in opwindende tijden nu wij voor onze ogen het herstel van Jeruzalem zien en het Joodse volk terug zien keren?

Genesis 3

Die Arabische slachtoffermentaliteit doet mij denken aan Genesis 3: slachtoffergedrag (een slachtoffermentaliteit, mindset) zit in de genen van de oude Adam. Direct nadat het misging, zoekt God Adam op om met hem te praten in de avondkoelte, zoals Hij altijd deed. Maar

Adam had zich verstopt tussen de struiken en schaamde zich vanwege zijn zonde. God roept hem tevoorschijn waarna hij van tussen de struiken naar voren stapt. Wanneer God hem vraagt wat er is misgegaan, speelt Adam de slachtofferrol: “De vrouw die U mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten”.

Hoe Adam het verwoordt is pakkend:

וַיֹּאמֶר הָאָדָם הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי הִיא נָתַתָּה לִּי מִן־הָעֵץ וְאָכַל (Gen 3:12)

“Maar Adam zei: de vrouw, die U aan mijn zijde gaf, zij heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten”.

Adam wees tweemaal met zijn vinger om de vrouw de schuld te geven: “de vrouw ... zij....”. Adam gaf zelfs God de schuld: 'U hebt mij een verkeerde vrouw gegeven'. Maar zij kwam toch uit zijn zijde?

De vrouw zou daarna zijn voorbeeld volgen maar was wel eerlijk: “De slang heeft mij verleid...” (3:9).

De vrouw? Waar was Adam?

In Genesis 2 was de vrouw nog een uitkomst en in Genesis 3 werd zij een uitdaging, maar waar was Adam? Hij had toch de regie van God gekregen (Gen.1:26-28)? Waarom beschermde hij haar niet? Hij had toch van God gehoord? Waarom zei hij het niet nauwkeuriger tegen zijn ega, Eva? Wanneer God komt voor een gesprek, duikt Adam onder. Dat is typisch voor Adams, ook vandaag.

Slot

Als de Arabische leiders verantwoordelijkheid zouden nemen, wat zij al tientallen jaren hadden kunnen doen, dan zijn de problemen zo opgelost. Het doet mij denken aan de woorden van Golda Meïr in haar dagen: “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, dan hebben wij hier vrede. Als wij het doen, bestaan wij niet meer”.

Maar God wint. Dat doet Hij altijd. En wie Zijn broekspijpen vastgrijpt in vertrouwen, worden door Hem niet bedrogen.