



**Lots verkeerde keuze:
Verbind je met Abraham**

Stef Schagen
(M.Div)

Een verteller maakt in zijn verhaal gebruik van de karakters in het plot. Wanneer je een verhaal begint te lezen doe je eigenlijk hetzelfde als wanneer je een TV film aanzet: Je vraagt je af wie wie is en wie welke rol in het plot speelt. Je denkt: Wie is de good guy en wie de bad guy? Zo is het ook in bijbelverhalen. De schrijver vertelt je van alles over de karakters; de hoofdpersoon, de tegenstander en degenen die een bijrol spelen.

Een van de dingen die een verteller doet is gebruik maken van contrast tussen de karakters. Wie maakt welke keuzes en hoe loopt het af?

Een mooi voorbeeld is het verhaal van Ruth. Ruth koos om bij de Israëliische Naomi te blijven en met haar gaat het verhaal door. Ze klemde zich aan haar vast, staat er (1:14). Orpa koos om bij haar volk, de Moabieten te blijven. Van Orpa horen wij niks meer, maar van Ruth weten wij dat zij in Israël Boaz ontmoette met wie zij door hun huwelijk in het voorgeslacht van David en Jezus terecht kwam. Door zich aan Naomi vast te klampen, met Israël te gaan, kreeg zij de zegen van Abram (Gen.12:1-2).

Ruth zei: “Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; ¹⁷ waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de HERE mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u.” (Ruth 1:16-17 NBG)

Zo is het ook met Abraham en Lot. Wie maakte welke keuze?

Lots verkeerde keuze: Verbind je met Abraham

Deze week werd ik door de gedachten van God gegrepen toen ik bezig was met het verhaal van Abraham. Wat is de Bijbel toch een rijk Boek! God poogt Zijn lezers tot het maken van goede keuzes te overtuigen.

Genesis 12

In Genesis 12 begint Gods verlossingsplan op gang te komen nadat het allemaal is misgegaan. Gods profetisch programma begint met Abram, wanneer God de belofte doet: "in jou (in jouw nageslacht) zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden". Letterlijk: $\text{בְּךָ וּבְנֵי בֵיתְךָ וּבְנֵי בְרִיתְךָ וּבְנֵי אֶרֶץ כְּנָעַן}$

"Alle stammen van de aarde" zullen "in Abram gezegend worden", staat er. Dat is de belofte waar iedere zendeling mee op pad gaat, want de ultieme Zegen van Abram is Yeshua, die de verzoening van de Vader aan de wereld aanbiedt.

Abram gaat ook op pad: naar het hem Beloofde Land, zijn neef Lot gaat mee, en wanneer er daar een hongersnood uitbreekt, gaat hij naar Egypte, zoals Israel later zou doen en zoals Jezus na Zijn geboorte (Gen.12:10). En zoals Israel later overladen met rijkdom wegtrekt uit Egypte, zo kwam ook Abram als een rijk man in het Land terug (Gen.12:16, 13:2). Abram was echt de vader van Israel, zou je kunnen zeggen, hij ging hen in alles voor. En Jezus is echt de Zoon van Israel, Hij deed in alles mee.

Genesis 13

Maar nadat Abram is teruggekeerd, zegt hij tegen zijn neef Lot: Kies dan welk deel van het land je wilt, dan kies ik het andere. Als jij links gaat, dan ga ik rechts; ga jij rechts, dan ga ik links (Gen.13:8). Daarop grijpt Lot zijn kans. Hij kijkt op en kiest het deel dat het rijkst leek. Het deel dat hij wilde leek verdacht veel op het Paradijs zelf (vers 10)! Wie wil dat nou niet?! Als je in een Ferrari kunt rijden, kies je nu eenmaal niet voor een 2CV.

Het lijkt erop dat Lot voor zijn eigen hachie gaat uit zelfzucht. Misschien dat dat het voorrecht is van Abram hebben als oom of dat Abram gewoon een geweldig vaderlijk man was voor zijn neef, Vader Abraham. Maar onmiddellijk gaat er van alles mis. Het land dat Lot kiest is bij Sodom en Gomorra. Door ervoor te kiezen in de omgeving van Sodom en Gomorra te gaan wonen, flirt Lot met verleiding. Hij komt later dan ook danig in de problemen. Abram moet hem redden uit een woeste oorlog (Gen.14) en moet voorbede voor zijn behoud doen wanneer God afdalt en de steden gaat verwoesten vanwege de goddeloosheid (Gen.18). Misschien was God toen subiet meer Vader dan Abram zelf, want God zelf spaarde Lot voor de vernietiging (Gen.19).

Verkeerde keuze

Maar er ging nog iets anders mis. Lot kwam niet alleen in de problemen door het verkeerde deel te kiezen en te flirten met de wereld. Door zich van Abram los te maken, koppelt Lot zich los van de zegen die God aan Abram heeft beloofd en die Abram al was begonnen te krijgen. Door je los te maken van Abram, loop je de zegen en bescherming mis van God. Doe jezelf niet tekort, verbind je met Abram. God besloot via hem Zijn zegen de wereld in te brengen. "De oorspronkelijke zegen voor het hele menselijk ras in Genesis 1:28 zou speciale vervuld worden in Abram en zijn nageslacht" (Zondervan NIV Study Bible, p.29).

Gods belofte van zegen voor Abram wordt na Genesis 12 nog 3x herhaald en de 3e en 4e keer staat het eigenlijk net iets anders: "In u zullen alle stammen van de aarde zichzelf zegenen". De vorm van het werkwoord in 22:18 en 26:4 is een hitpaël, wederkerig. Je zou kunnen zeggen: Je moet jezelf zegenen door je met de zegen van Abram te verbinden.

Vandaag

Is de Kerk door de eeuwen heen een beetje als Lot geweest, door zich van Abraham los te maken? Wij dachten dat wij zoals Lot goed zicht hadden op het Paradijs, maar uiteindelijk kwamen wij met de wereld terecht in grote moeite. Moeten wij niet terug naar onze Hebreeuwse wortels, naar Abraham, om het allemaal te begrijpen? En is de VN dom bezig door zich buiten proporties tegen Israël uit te spreken terwijl landen als Iran vrijuit gaan en zelfs een terroristisch Hamas meer genade krijgt dan 'Abraham'? Je hoeft het niet met alles eens te zijn met Israël, net als dat God dat ook niet was met Abraham (lees het verhaal). Maar Hij beloofde dat wie Abram zou zegenen, zelf gezegend zou worden en wie hem zouden vervloeken, vervloekt zouden worden.

Slot

Vanavond begint de sabbat. Het is misschien een mooi moment om na te denken. Welk deel wil je? Welke keuze maak je? Wil je de zegen van de hemel? Ga met Abraham, ga met Jezus!

Shabat shalom.