



שְׁאֵלוּ שְׁלוֹם יְרוּשָׁלַם יִשְׁלִי אֶהְבִּיךְ

Psalm 122:6

Deuteronomium 28:13

Mattheus 24:31

Israël zal weer kop zijn, geen staart

Verbijsterd keek ik een tijdje geleden naar de Pro Palestijnse demonstratie bij het Vredespaleis. Wat een agressie. Het deed me denken aan wat God over Ismaël zei in Genesis 16:12: Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem.

Ik hoor de pijn van Ismaël in het conflict met Israël. Wist je dat het Hebreeuwse chamas (חַמָּס), de tweeling van het Arabische hamas dat door hen mild vertaald wordt met ijver, geweldenarij betekent (Gen.6:11)? Toch is de Vader ook op Ismaël uit. Hij wil ook de Arabische volkeren aan Zijn boezem hebben. Hij stilt de agressie. Hij doet recht. Hij verzoent.

Jes.56:7 Mijn Huis

Het verbond van Yeshua is ook open voor wie het Lam volgen uit de volkeren (Rom.15:8-11). Daar is God altijd op uit geweest (Hand.15:14-17). “Ik zag een grote schare die niemand tellen kan, uit alle volken, stammen, talen en natiën, voor de Troon staan en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun handen”, zag Johannes (Opb.7:9). Dat zijn de vrijgekochten uit de greep van de Anti-Drieëenheid (Opb.7:4-5). “Ga dan heen, maak al de volkeren tot Mijn discipelen, zei Jezus (Matt.28:18-20). “Mijn Huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren” (Jes.56:7, Marcus 11:17), כִּי בֵּיתִי בַּיְת־תְּפִלָּה יִקְרָא לְכָל־הָעַמִּים, sprak God door Jesaja. “Loof de Here alle volkeren, prijs Hem alle gij natiën” (Psalm 117). Op Sion zal Hij voor alle volken een feestmaal van vette spijsen aanrichten, van belegen wijnen (Jes.27:6). Op Sion...

Rom.15:10 Met Zijn volk

Hij is niet gekomen om de beloften aan de vaderen te vervangen of op te heffen maar om ze bevestigen, pende Paulus, en erachteraan: “en dat de heidenen vanwege Zijn ontferming Hem gaan verheerlijken... Wees happy, heidenen, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ: met Zijn volk”. (Rom.15:7-10, Deut.32:43).

Deut.28:13 Kop, geen staart

Wij mogen erbij horen. En Israël zal weer kop zijn, geen staart (Deut.28:13, vgl.:44). Of het je nu uitkomt of niet, God begon Zijn verlossingsprogramma met Abraham, Izaak en Jakob. Het liep uit op Jeruzalem, niet op Rome (Gen.21:12, Rom.9:7, Heb.11:18).

De Joodse vertegenwoordiging was ook aanwezig bij de demonstratie, samen met Israel minnende gelovigen. Je wil direct bij hen gaan staan: ondanks het onrecht was er rust en respect voor gezag, Mozes en Jezus ten voeten uit.

Matt.24:31 De uitverkorenen

Aan het einde van de wereldgeschiedenis zal Vader God Zich ten laatste over het Joodse volk ontfermen. Nadat het evangelie over de wereld is gegaan (Matt.24:14, 28:18-20), en de bestemde volheid uit de heidenen is binnengebracht (Rom.11:25-27), zal God terugkeren naar Jeruzalem (Zach.14:4, Matt.5:35). Daar zal de Messias, de Zoon, het Joodse volk op Vaders knie zetten. Wat zal er gehuild worden over de ellende die hun is aangedaan, over het onrecht, over de karaktermoord door de media, door de kerkvaders en christenen in wat eens christelijke Europa was. Het gaat gebeuren, zei Jezus. Reken daar maar op. “Jullie zullen Mij niet meer zien totdat jullie zeggen: Baruch ha’ba b’shem Adonai!” (Matt.23:39). Hij zal Zijn Geest op hen uitgieten (Zach.12:10-13). Joel 2:28-32 zal helemaal worden vervuld. De vervallen hut van David zal helemaal worden herbouwd (Amos 9:11-15, Hand.15:14-17).

Dichtbij?

Zijn wij er heel dichtbij, denk je? Komt de Messias spoedig naar beneden? Is dat ná de Opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking of allemaal in een keer erna? Je

antwoord hangt af van je visie op wie “de uitverkorenen” zijn in Mattheus 24:31 die Jezus ná Zijn zichtbare Wederkomst in 24:30, ná de Verdrukking van 24:21-29, zal “verzamelen van de vier windstreken.”

Zijn die uitverkorenen in Mattheus 24:31 het Joodse volk of horen de gelovigen uit de volkeren daar ook bij?

Voor nu wens ik je in elk geval een shabat shalom. Remember, the best is yet to come.