

“The Son of God  
became man to  
enable men to  
become sons of  
God.”

C. S. LEWIS



**Jesaja 9:5-6**  
**Een Kind is ons geboren**

**Opmerkingen**  
**Perfectum confidentiae, propheticum**

S.Schagen M.Div

## **Jesaja 9:5-6**

### **Een Kind is ons geboren**

Hoewel Jezus nooit met Kerst is geboren maar waarschijnlijk tijdens het Loofhutenfeest, en Hij misschien ook niet in een kribbe lag (Lucas 2:7) maar in een broodbak, vieren wij dat de Zoon van God naar de aarde kwam. Het Griekse φάρυγ is in Lucas 13:15 overigens wel een voederbak, geen broodbak, waarmee het toch aannemelijk kan worden gemaakt dat het een kribbe was. Hoe toepasselijk was een broodbak geweest als je bedenkt dat Jezus werd geboren in Bethlehem, "Bet-Lechem", "Huis van Brood", en van Zichzelf zei: "Ik ben het Brood des Levens" (Joh.6:48).

Immanuel, God met ons ( עִמָּנוּ אֱלֹהִים , Jes.7:14, Matt.1:23). Hij zocht ons op en wilde bij ons zijn, pent Johannes 60 jaar nadat Hij weer naar Huis was gegaan in zijn beroemde eerste hoofdstuk (Joh.1:14-18). Johannes was onder de indruk dat God naar de aarde kwam, dat Hij onder ons was, dat Hij met ons leed en ons leven leidde (Heb.4:15, Fil.2:7), en dat Hij niet zoals de andere goden is die op mensen neerkijken en hen angst aanjagen met hun boze blikken en verwachtingen die niemand waar kan maken. "Ik lag aan Zijn boezem...", pende Johannes (Joh.13:23). "Hij hield van mij!" Zo dichtbij.

## **Jesaja 9:5-6**

Op onze kerstkaarten zetten wij vaak Jesaja's bekende tekst in 9:5-6.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

### **Perfectum propheticum**

Over hoe Jesaja het pent, valt iets te zeggen. Hij schrijft: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder." Hoe zag Jesaja, wiens naam "de Here redt" betekent, dit? Het zou nog zo'n 700 jaar duren voor het Kind er was! En van die vrede op de troon van David is nog altijd geen sprake.

Wat verklaart deze lezing? Hij maakt hier gebruik van een "perfectum propheticum", een profetisch voltooid tijd. Het is alsof hij in Gods Tijdmachine is gestapt, back to the future is gereisd, bij de kribbe heeft gestaan zonder te zijn opgemerkt, weer terug is gereisd en daarna wat hij allemaal heeft gezien heeft beschreven als een historisch feit.

Zó vast staat dat het zal gebeuren, dat dat Kind er zou gaan komen, dat de profeet het pent alsof het er al is. En als dat voor de geboorte van Jezus geldt, dan geldt dat ook voor al die andere beloften. In Hem zijn ze "ja en amen" (2Cor.1:20).

De "perfectum propheticum" wordt daarom ook wel de "perfectum confidentiae" genoemd. Je kunt erop vertrouwen. God gaat het doen.

### **Op de Troon van David**

Iets anders is ook opmerkelijk. Hoe komt het dat wij wel op onze kerstkaarten zetten dat het Kind is geboren en een Zoon aan Israël is gegeven, dat de heerschappij op Zijn schouder rust en de vrede groot zal zijn, maar dat wij er nooit bij zetten wat er specifiek staat, wáár de vrede

groot zal zijn: “op de troon van David”?

Die troon is in mijn hart, zeg je misschien, en daarna zing je Opwekking liednummer 1. Maar dat is niet waar de Troon van David staat. Laat heel je loyaliteit en affectie voor Jezus zijn, maar de Troon van David staat in Jeruzalem, waar David die oprichtte en vanwaar hij Israël regeerde. Het is een politieke troon, geen persoonlijke. Ik zou zeggen, plak je hoofd tegen de muren van Jeruzalem. Het is Zijn Stad (Matt.5:35), de navel van de aarde (Eze.38:12), het voedingskanaal van Gods zegen.

### **Rijder op het Witte Paard**

Deze profetische belofte is dan ook een apocalyptische: De Rijder op het Witte Paard gaat komen (Opb.19:11-21), de Leeuw uit de stam Juda (Opb.5). Hij zal door de Gouden Poort, de Messiaspoort snellen die door de moslims al honderden jaren geleden is dichtgemetseld omdat ook zij het weten, en zal in Jeruzalem Zijn Troon oprichten, wat men bij Zijn 1e komst verwachtte (Lucas 19:11, Matt.21:8-9, Hand.1:5-7).

### **Davidische Verbond**

Daarmee vervult Hij het Davidische Verbond van 2 Samuel 7:13-16: dat er een eeuwige erfgenaam op Davids Troon zal regeren. Gabriel bevestigde dat Jezus die erfgenaam is, toen hij Maria opzocht (Lucas 1:32-33). De schrijver van de Hebreeënbrief bevestigt het ook (Heb.1:8) en haalt Psalm 110:1 en 45:7 erbij. Paulus predikte het ook: “Ik sta terecht om de hoop van Israël” (Hand.28:20). 'Deze Koning is niet in het graf gebleven maar opgestaan en is de enige Koning die wij hebben die voor eeuwig zal regeren', predikte Paulus. 'Dat is hoop! Hoe kun je me daarvoor terechtstellen?!' 'Het graf van David en alle andere koningen is bij ons maar dat van Hem is leeg. Ik stond erbij en zag het met eigen ogen, predikte Petrus al eerder (Hand.2:29).

Er is nog iets anders opmerkelijks: Eén profetie gaat over twee komsten van Jezus. Met Zijn 1e komst vervulde Hij andere beloften dan met Zijn 2e komst, die aanstaande is. Bijbelse profetie gooit soms alles op een hoop waardoor je het niet met Griekse exacte ogen moet lezen en er de krant niet een op een naast kunt leggen.

### **Slot**

Misschien dat het de vervangingstheologie in ons denken is die ons “op de troon van David” weg doet laten op onze kerstkaarten of misschien is de kaart te kort. Maar als God 700 jaar eerder sprak dat het Kind er ging komen en Hij kwam, in een kribbe of een broodbak, dan zal die vrede op de Troon van David, de vrede van Jeruzalem er ook komen, al duurt het al bijna drieduizend jaar. Dat maakt je gebed van Psalm 122:6 apocalyptisch.

Ben je er dan bij? Kom ik je tegen in de straten van het Nieuwe Jeruzalem? Zullen wij dan een cappuccino drinken van de superbonen van het Paradijs?

Zalig Kerstfeest, chevarem, blessed Chanoeka gibboriem.