



Wat is er gaande?

Stef Schagen
(M.Div)

Let op wat er gebeurt

Wanneer ik zo om mij heen kijk en het nieuws volg, dan zie ik dat de wetteloosheid toeneemt (2 Thess.2:3), dat de gezagloosheid steeds dieper wortelt en de liefde verkilt (Matt.24:12), dat in het parlement het gekrakeel heftiger wordt en het wantrouwen naar de overheid erger, en dat Jeruzalem wordt herbouwd. Is er iemand die het tij kan keren? Zal het van kwaad tot erger gaan? Wendt God Zijn aangezicht af van de wereld en opnieuw naar Jeruzalem, zoals Jezus deed toen Hij op weg ging om aan het Kruis voor de wereld te sterven (Lucas 9:51)? Mag ik je 5 of 6 suggesties doen, wat er wellicht gaande is? Ik zeg suggesties omdat ik niet stellig ben omdat wij niet alles exact weten, wat wij met ons Griekse denken vaak wel willen. Het is sowieso misschien beter om Joods te denken en vragen te stellen als antwoord op vragen in plaats van exacte antwoorden te zoeken die nooit compleet zijn.

1. Het Joodse volk keert terug naar het land dat altijd van hen is geweest, dat God hen gaf, dat Jozua nam, en dat wij hen hebben afgepakt (Jes.43:6, 60:4, 9). Het lijkt erop dat Lucas 21:24 tot een einde komt, waar staat dat "Jeruzalem zal worden vertrap tot dat de tijden van de heidenen zijn vervuld". Zijn de tijden van de heidenen, van ons, vervuld nu Jeruzalem sinds 1948 weer wordt herbouwd? Waarom staat God de herbouw toe als Lucas 21:24 nog in gang is?! Ik geloof dat het volk terugkeert omdat hun Messias, Jezus, hen daar wil ontmoeten (Zach.14, Matt.23:37-39). De Vader wil ook Zijn oudste zoon in het feest hebben en het bruiloftsfeest kan niet beginnen als niet ook de oudste zoon binnen is (Lucas 15:25-32). Hij zal Zijn armen om Zijn Abel slaan, die door Kain, de volkeren en de kerk, is vertrap, om Zijn Jozef, die eerst de Egyptenaren en alle volkeren aan brood hielp (Gen.41:57) voor hij zijn eigen familie redde (Gen.42-50)¹, om Zijn Job die zo vreselijk heeft geleden zonder oorzaak, om Zijn knecht die de wereld de Messias gaf maar Hem zelf misliep (Lucas 1:54). Wat zal het de Vader pijn hebben gedaan dat Hij Zijn zoon achter moest laten om eerst de volkeren op te zoeken. Maar wat zal het weerzien van de oudste zoon een groot feest zijn, wanneer ook zij zien dat Yeshua het was (Zach.12:10-12). De Vader juícht over Jeruzalem van verrukking over haar herstel (Sef.3:17)! Alhoewel zij wel vijanden van het evangelie waren zodat wij binnen konden komen, zijn zij nog steeds geliefden vanwege de vaders, en is de Vader hen niet vergeten (Rom.11:28).

2. Wij voltooien de laatste fase van de Zendingsopdracht met de apostolische passie dat Jezus aanbeden wordt in alle naties, volkeren, stammen en talen (Matt.28:18-20). Wij weten uit de statistieken dat wij er bijna zijn! En de middelen worden steeds meer dus het tempo gaat omhoog. "Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de naties", zei God door Maleachi (Mal.1:11, 5). Wij zien dat Jezus steeds meer de wereld neemt. Wie Hem willen, buigen voor Hem hun knieën. Op iedere plaats zal God voor Zichzelf een reukwerk van aanbidding hebben.

¹ Jezus zei: "Ik ben het Brood des Levens" (Joh.6:35, 48). Hij werd geboren in Betlehem, Hebreeuws: "Beth Lechem", Huis van Brood (Matt.2:1). Hij is de essentie van het verhaal van Ruth, die Boaz huwde en ingeënt werd in Zijn geslachtslijn via David, haar achterkleinzoon (Matt.1:5-6). Israël als Gods Jozef in de wereld, gaf ons het Brood des Levens, Jezus.

3. De beweging van Gods Geest op het zuidelijk halfrond en in het Verre Oosten is zó sterk dat er niet meer wordt gesproken over aantallen bekeringen maar over aantallen gemeenten die worden geboren. Het Pentecostalisme lijkt daar op dit moment de grootste beweging, omdat het antwoord biedt aan het geestelijke wereldbeeld dat onder die volkeren is.

4. De frequentie van het aantal natuurrampen gaat omhoog, het milieu staat onder druk, de voorzieningen raken op en de mens heeft Gods opdracht vervuld van Genesis 1 om de aarde te vervullen en onderwerpen. Wij kunnen zelfs naar de maan en Mars, veel verder.

5. Deze doet de theologische kanonnen bulderen vanuit verschillende kampen, maar in Jeruzalem liggen de plannen gereed voor een 3e Tempel. Wij hebben die niet nodig maar het Joodse volk wel, en er is niks mis met het hebben van een Tempel die ons aan het offerwerk van Jezus herinnert zoals ook het Avondmaal en de doop doen. Ook in het Millennium zal er een Tempel zijn (Eze.40-47). Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van de aarde, de navel van het universum (Jes.2:2, Micha 4:3, Jes.60-66).

6. De geest van het humanisme neemt toe en het wil ook onze kerken hebben. De mens komt steeds meer centraal te staan in plaats van de eer van God. Soms denk ik wel eens dat de evangelische Jezus steeds humanistischer wordt en dat wij, alhoewel wij zeggen dat wij steeds meer op Hem gaan lijken wij Hem eigenlijk steeds meer op ons laten lijken, ondanks onze mooie Opwekkingsliederen. Is de humanistische geest de voorloper van de antichrist zoals Johannes de Doper dat was van Jezus?

Ik ben verwachtingsvoller dan ooit maar die verwachting gaat niet meer over mijn eigen geluk. Ik word zo blij omdat ik kijk naar wat er in Jeruzalem gebeurt en naar wat de Geest van God op dit moment overal doet. Jeruzalem bepaalt de kalender, zei Jezus in Matt.24:32. Dat betekent dat de Wederkomst aanstaande is, en tijdens dit Pesachfeest en zondag op Yom Ha'Bikkoerim, de Dag van de Eersteling, is het reden om het Avondmaal te vieren "totdat Hij komt" (1 Cor.11:26).

Shalom chevareim, chag Pesach sameach!