



**Genocide?
God ontfermt Zich**

Stef Schagen, M.Div

Pleegt Israël genocide?

Zoals wel vaker knapt Israël het vuile werk op in het Midden-Oosten door met terroristische bewegingen als Hamas, Hezbollah en de Houthis af te rekenen, terwijl de VN en de volkeren niks gedaan hebben. Juicht stiekem een groot deel van het Midden-Oosten? Denk je dat Israël genocide pleegt op de Arabieren in een poging Hamas uit zijn hollen te roken? Of op de Libanezen? Als Israël genocide pleegt op de Arabieren, hebben dan de geallieerden en de Russen genocide gepleegd op de Duitsers op weg naar Hitlers bunker om met de naziterreur af te rekenen en de Amerikanen op de Japanners met hun atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945? Genocide is volgens het woordenboek opzettelijke volkerenmoord. In het oprechte Israël is elk leven heilig. Zijn zij eropuit om Arabieren om te brengen of is dat wat de media ons wijsmaken om Israël te demoniseren? Oorlog is gewoon verschrikkelijk. Soms is je laatste redmiddel dat je een kwaad moet gebruiken om met een groter kwaad af te rekenen? Een duivels dilemma. Kyrie eleis!

Making Myths

Erger nog, is het eerlijk om te zeggen dat de Staatskerk genocide heeft gepleegd op het Joodse volk in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis met haar kruistochten, verdrijvingen en pogroms, de vervangingsleer en valse media? Het boekje van Leonard V. Rutgers (Universiteit van Utrecht), "Making Myths", gaat over de roekeloze pogingen van de Vroege Vaders van de Kerk (Ambrosius, Chrystostomos e.a.) om vanaf de kansel en in schrijverijen een "hermeneutische Jood" te scheppen die niet overeenkomt met een echte. Vandaag zouden wij dat, meer dan framing, karaktermoord noemen. Ongeletterde kerkgangsters gingen onder hun invloed door het lint tegen de Joden in het Romeinse Rijk. Menig synagoge is afgebrand, menig Jood omgebracht, mannen, vrouwen en kinderen tegelijk met het Kruis erbij. En dat in de Kerk. Hebben wij christenen nog recht van spreken?

Joel 3:1-3

Ik zal komen met een afrekening, zei God tot Joël in Joël 3. Ik zal een rechtszaak met de volkeren voeren: "Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaak van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, 3 en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken."

"Ziedend ben Ik op die volkeren. Ik was wel een beetje kwaad maar jullie volkeren hebben hun leed veel erger gemaakt dan Ik ooit bedoelde (Zach.1:14-15).

Romeinen 11

Paulus had nog zo gezegd dat wij ons niet moeten verheffen tegen het Joodse volk, tegen Israël, omdat God nog steeds op hen uit is (Rom.11:20-22). De bedoeling is dat wij hen tot jaloezheid wekken, pende hij erbij (11:14). Dat is niet gelukt. Integendeel, geen christen kan het nog over Jezus met hen hebben. Nog erger, het Kruis, onze verzoening, is voor hen een gruwelijk martelwerktuig geworden, een trauma. Laten we er maar mee

ophouden, met deze wereld, denk ik steeds vaker. Het wordt er niet beter op.

Hun herstel

Toch zal heel Israël zalig worden (Rom.11:25-27). Zij zullen opnieuw op hun edele olijf geënt worden nadat de volheid van de heidenen is binnengegaan (11:25). De genadegaven en roeping van God van hen zijn onberouwelijk, pent Paulus (11:29). Jezus neemt alles niet terug maar in Hem wordt alles wat is beloofd vervuld (2Cor.1:20). Hij doet wat Hij heeft beloofd, door moeite heen. Nadat God eerst uit de volkeren een volk verzameld heeft voor Zichzelf, zal Hij wederkeren naar Jeruzalem en de vervallen hut van David weer opbouwen (Hand.15:13-17, Amos 9:11-15). Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben (Zach.12:10-13, Opb.1:7). Wat begon in Handelingen 2, zal helemaal worden vervuld: Gods Geest zal over hen allemaal uitgestort worden (Joel 2:28-32). Zij zullen zeggen:

בְּרִיךְ ה' הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָה (Matt.23:39)!

Slot

Zien wij vandaag al de opmaat ernaar? Hun wijngaarden worden geplant (Amos 9:11-15), hun zonen en dochters keren van de einden der aarde terug naar hun Land (Jes.43:6, 49:15-17). Hun Messias komt spoedig. Bar-Nafle komt!, zei Rabbi Nachman tegen Rabbi Yitzchak in de Talmoed.

Wat zal er gehuild worden om het onrecht. Maar Vader God droogt alle tranen en maakt alles nieuw (Opb.21:4). Ben je erbij? Dat kan als je je nu verbindt met Jezus, de Zoon van de levende God.

Het is Rosh Hashanah. Op Yom Teruah deze week is de profetische bazuin al geblazen. Nu is het teshuva: terugkeer naar God, terug naar je knieën.

Yom tov gibboriem.