



Ezechiel 38:18

Mijn grimmigheid zal opstijgen in Mijn neus door Stef Schagen

“Wanneer de rechtvaardigen toenemen verheugt zich het volk, maar het volk zucht als een goddeloze heerst” (Spreuken 29:2). Nu Poetin Oekraïne is binnengevallen en aan de poorten van Kiev zijn sterke arm laat zien, denk ik aan Ezechiël 38, de oorlog van Gog en Magog tegen Israël, het volk dat op de navel van de aarde woont (38:12). Zou dit iets te maken kunnen hebben met die profetie? Het is misschien beter om voorzichtig te zijn met bijbelse profetieën naast de krant te leggen. Wie het weet mag het zeggen.

Het doet ons wél stilstaan bij wat God door de profeet gesproken heeft. En dat is altijd goed! Letten wij nog op de bijbelse profetieën? Of zijn onze eigen profetieën over glorie en destiny boven Gods eigen Boek komen te staan?

Ezechiël 34-39

De profeet in ballingschap profeteerde in Eze.34 dat God Zijn volk tot Zich terug zou nemen, dat Hij Zelf Zijn schapen op zou zoeken als hun enige ware Herder. In Eze.35 sprak hij over de andere kant van Israëls herstel: Zijn oordeel over haar vijanden, over Edom. Hij sprak in Eze.36 over de instelling van het Nieuwe Verbond. God zou hen een nieuw hart geven dat helemaal naar Hem uitgaat, en de vinger Gods zou een innerlijke besnijdenis bewerken op harten van vlees (Yeshua) in plaats van op tafels van steen (Mozes; Eze.36:25-27). Daarna profeteerde hij in Eze.37 over de dorre doodsbeenderen die weer tot leven worden gesproken, alvorens hij over de oorlog van Gog en Magog schrijft in Eze.38-39. Zien wij Ezechiël 37 voor onze ogen afspelen sinds de Medinat Yisraël in 1948 is opgericht en velen terugkeren naar Eretz Yisraël, de navel van de aarde? Dan is Lucas 21:24 vervuld en de Wederkomst nabij. Jeruzalem, waar het allemaal begon, waar het Paradijs was, waar Abraham Melchisedek ontmoette en Izaak teruggaf, waar Yeshua Zijn offer bracht op Golgotha voor de verzoening van de wereld. Alles zal terugkeren naar hoe God het wilde, bij

de ontknoping, profeteert Gods Boek zelf (Hand.3:19-21). Omdat Eze.37 wordt vervuld mogen wij verwachten dat Ezechiël 38-39 vervuld gaat worden. Maar wanneer?

Coalitie

In 38:1-6 spreekt de profeet over een coalitie van landen met voor ons vreemde namen die Israël aan zullen vallen (38:16). Zij zullen neerstrijken op de bergen van Israël (39:2). Gog is "van het land Magog" en de grootvorst (Rosh) van Meshech en Tubal (38:3). Rosh is zeer waarschijnlijk een titel zoals Faraó of Tsaar, een dictator, in het Hebreeuws "hoofd", en Magog kan zomaar Rusland zijn vanwege de geografische ligging boven de Baltische Zee, "in het verre noorden" (39:2). Meshech is dan misschien Moskou of Turkije, Tubal Tobolsk, Perzië Iran, Kus Soedan en Ethiopië, Put Libië en misschien Algerije en Tunesië, Gomer Oost Europa maar misschien ook Turkije en Oostenrijk erbij. Beth Togarmah zou Armenië kunnen zijn of toch de hoger gelegen noordelijke gebieden bij Finland. Libanon, Syrië en misschien Jordanië zullen erbij betrokken zijn. Egypte en Irak ontbreken aan de coalitie. Kortom, Israël zal van alle kanten worden aangevallen.

De grimmigheid van God

Wanneer zal het gebeuren? Misschien pas na het Millennium (Opb.20:8)? Over wie gaat het? Voor wij met achterdocht naar elkaar vervuld worden is het beter om hedendaagse politieke ontwikkelingen niet direct te koppelen aan bijbelse profetieën, maar ook om die laatste niet louter geestelijk te lezen omdat wij ze niet letterlijk kunnen duiden. Immers, welke geestelijke betekenis moeten wij dan geven aan die namen en wie bepaalt dat?

Eén ding staat vast: God zal niet meer toestaan dat Israël in de problemen komt. Ten laatste zal Hij voor Zijn volk opkomen, zegt de profeet (lees ook Jes.63). Zijn grimmigheid zal opstijgen in Zijn neus (39:18). God zal Gogs boog uit zijn linkerhand slaan (39:3). Het volk wordt niet meer omgebracht noch verstrooid. Dit keer niet. Hij zal ingrijpen, en daarna zal Israël veilig wonen in hun land. De strijd tegen Israel zal ten laatste worden beslecht en wij weten Wie er dan regeert.

Nu deze week het Purimfeest is gevierd staan wij stil bij Gods omgang met Zijn volk. Hij beschermt de Zijnen. Waarom doet God dit? Niet om Israël alleen maar om Zijn Naam groot te maken onder de volkeren:

Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, heilig in Israël. (Eze 39:7)

Shabat shalom, chasidiem!