



2 Corintiërs 1:20: BaMaschiach

Zo richting het uiteinde van 2024 en met een been in 2025, wat denk je dat 2025 ons gaat brengen? Zal God Zich aan Zijn beloften houden? Zal er vrede komen in het Midden-Oosten, denk je? Komt er nog meer oorlog in de wereld nu de machten zich verzamelen en tegenover elkaar komen staan? Is Poetin Gog en Rusland Magog, wat sommigen denken?

Om mij heen zie ik steeds meer chaos. Mensen staan tegen elkaar op. Gezagloosheid neemt toe. Wetsverachting. De liefde verkilt (Matt.24:12). Mensen nemen het recht in eigen hand en schrijven hun eigen wetten, precies zoals Adam deed in Genesis 3:5-6 toen hij zelf god wilde zijn en zelf wilde bepalen wat goed en kwaad is. Er zal radeloze angst zijn vanwege natuurgeweld, zegt Lucas 21:25-26 twee keer achter elkaar om nadruk te leggen. Zo erg. Zien wij nu al de voortekenen dat het uitloopt op de ontknoping van de vaart der volkeren? De geest van de antichrist waart rond. Of ben ik nu een pessimist?

Gods Boek weer open

Het is nodig dat wij opnieuw Gods Boek erop naslaan. En dan pleit ik ervoor dat wij het nieuwe jaar in rennen met de Tenach onder de arm waarin de beloften van God staan opgetekend die gaan gebeuren. Die beloften worden in het NT niet herschreven maar herhaald (vb. Hand.3:21, 15:14-17).

Ik pleit ook voor iets anders: dat wij de term “Oude Testament” met een korreltje zout nemen of maar gelijk geheel afschaffen. De benaming Oude Testament is verwarrend: het Oude Testament is niet oud en het is geen testament. Het is niet oud omdat de beloften die God erin heeft gedaan nog steeds van kracht zijn. Het is geen testament (geen verbond) omdat er allerlei verbonden in de periode vanaf de schepping tot het Nieuwe Verbond zijn gesloten - afspraken door God zijn gemaakt waar Hij Zich nog steeds aan houdt (Num.23:19, Ps.33:11, Jes.40:8). Hij houdt er niet mee op. Hij gaat er in Christus meer door (Matt.5:17-19). Die verbonden en beloften zijn eeuwig (עולם) en worden “in de Messias” werkelijkheid (2Cor.1:20).

Tenach!

Ik pleit ervoor dat wij teruggaan naar onze Hebreeuwse erfenis, de Tenach (תנ"ך), aangevuld met het berith chadashah (בְּרִית הַחֲדָשָׁה), het Nieuwe Verbond (Jer.31:31-34, Heb.8:9-13). Zullen wij in 2025 opnieuw van de sappen slurpen van Gods Boek? Daarin heeft de Wortel Zich

geopenbaard: Jezus, de Wortel van Isai, de God van Abraham, Izaak en Jakob, de levende God die op het punt staat de wereld te nemen (Jes.11:10, Rom.11:17).

Israël keert terug

Eén profetische belofte zien wij vandaag uitkomen en het fascineert me, moet ik bekennen. Lucas 21:24: “Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld”. Dat is nu. Jeruzalem wordt herbouwd. Niet zonder slag of stoot, maar tweeduizend jaar zijn verstreken sinds Jezus’ profetische woorden. Tweeduizend jaar is het volk verstrooid geweest. Tweeduizend jaar heeft het Joodse volk de zegen van Abraham gebracht. Maar al voor Theodor Herzl in de late 19e eeuw, 1948 en 1967, key moments, keren onze beminde Joden terug naar hun Land. En wij moedigen hen aan (Jes.40-66)! Uitgerekend het toenemende antisemitisme in de wereld hoest hen op uit de natiën? Komt de Messias dan spoedig? Zijn dan “de tijden van de heidenen vervuld”?

2025

Ook in 2025 zijn onze ogen gericht op Jezus. Hij komt! En Hij vervult alle beloften van God: 2 Cor.1:20. In Hem wordt alles vernieuwd. In Hem zijn alle beloften “ja en amen” (כן וכן)!

Ik heb voor mijn verjaardag een nieuwe Hebreeuwse bijbel met een Hebreeuws NT gekregen. Het zegt het ronduit schitterend: “BaMaschiach”; “in de Messias” (בְּמָשִׁיחַ , Efz.1:3).

Yoffi! Verbind je je met Hem? Ben je al in Hem opgegaan?

Ik wens iedereen een gezegend nieuwjaar. Vol gas in 2025 en laat je niet gek maken.